

Parels aan de Linge – 12 km

Leerdam-Asperen-Acquoy

Wandel door Leerdam, Asperen en Acquoy en ontdek de parels langs de Linge!

Wandelen langs de Linge is in alle jaargetijden prachtig, maar wandelen door de bloeiende boomgaarden in het voorjaar vergeet je niet snel! De Linge is met zijn 108 kilometer de langste Nederlandse rivier.

Start je wandeling in Leerdam en loop langs de Linge richting de kleine vestingstad Asperen. Al wandelend kom je langs het fort bij Asperen en door het pittoreske dorpje Acquoy.

Startpunt:

TIP Leerdamglasstad.nl
Kerkstraat 55, Leerdam

Routebeschrijving

Start je wandeling vanuit het TIP Leerdamglasstad.nl. Vanuit het TIP sla je rechtsaf en wandel je door de Kerkstraat richting de Grote Kerk. Sla rechtsaf op de markt en wandel naar beneden via de Grote Steiger richting de Linge. Onderaan op de Zuidwal ga je rechtsaf, volg het pad langs de stadsmuur en vervolg je weg over de loopbrug.

Wandel onder de Lingebrug door. Onder de brug zie je gedichten van de Leerdamse kunstenaar Hestia Peek. Loop verder naar boven en ga hier rechtsaf richting de Lingebrug. Steek hier de Linge over. Na de brug ga je linksaf en wandel je richting Asperen. Vervolg de weg op het fietspad onder aan de Oude Zuiderlingedijk.

Je herkent Asperen al van verre door de toren van de 14e-eeuwse kerk van Asperen. De historische binnenstad wordt omringd door een stadswal. Voor het oude monumentale gemeentehuis vind je de restanten van een oud kasteel.

Na ongeveer 500 meter steek je bij huisnummer 68 schuin linksaf over en ga je de dijk op (dit is een doodlopende weg). Iets verderop aan de rechterkant onder aan de dijk, verscholen in het groen, zie je een kleine Joodse begraafplaats. Loop met de bocht mee naar links en ga het hekje door en vervolg je weg over een grasdijk. Wandel slingerend door de uiterwaarden van de Linge. Aan het eind van het pad ga je rechtsaf bij het witte huis, nr.1. Na ongeveer 50 meter ga je linksaf verder (volg de gele handwijzer wandelroute). Vervolg je weg over de dijk. Blijf rechtdoor lopen langs het voormalig gemeentehuis (tevens ligging van het voormalig kasteel van Asperen) tot je bij het standbeeld van het paard voor de kerk bent. Hier ga je linksaf op de Nieuwstraat. Wandel het steegje, de Zevenhuizenseweg, tussen huisnummers 17 en 19 in. Aan het einde van de straat ga je rechtsaf en loop je verder langs de Linge. Volg de weg en ga met de bocht naar rechts op de Oranjewal.

Aan het einde van de Oranjewal ga je linksaf. Bij de volgende kruising ga je linksaf richting Acquoy, over de Nieuwe Zuiderlingedijk. Steek hier de Lingesluizen over.

Je loopt nu over de laatste dubbele watersluizen ter wereld. De waaiersluizen kunnen tegen waterdruk in geopend en gesloten worden. De sluizen zijn uitgevonden door Jan Blanken die werkte in opdracht van Napoleon en de oude sluizen bij Acquoy aanpaste. In de hele wereld zijn er nog slechts zeven waaiersluizen te vinden waarvan de enige dubbele waaiersluizen hier op de grens tussen Acquoy en Asperen.

Na de sluizen ga je de eerste weg rechtsaf op de Langendijk richting Fort bij Asperen. Na 200 meter passeer je links Fort bij Asperen.

Fort bij Asperen: Onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie én met een Leerdam tintje...

Dit prachtige torenfort is militair erfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De glazen koepel die ervoor zorgt dat het regenwater wordt tegengehouden bestaat volledig uit glazen leien die ontwikkeld zijn in de glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum.

Vervolg je weg over de slingerende dijk met de Linge aan je rechterhand. 50 meter na het plaatsnaambord Acquoy ga je rechtsaf en meteen links de Lingedijk op. Voor de kerk sla je rechtsaf om de Lingedijk te vervolgen.

Kijk eens goed naar de kerktoren. Valt je iets op? Sinds de bouw in de 15^e eeuw staat de kerktoren al scheef. Halverwege de bouw is nog geprobeerd dit te corrigeren, maar helaas. De toren staat bijna net zo scheef als de toren van Pisa. Opvallend toeval is dat op het kerkhof het graf van mevrouw Pisa te vinden is.

Aan het einde van de weg ga je rechtsaf om de Lingedijk te vervolgen. Bij de splitsing blijf je de Lingedijk volgen (doodlopende weg). Aan het einde neem je de voetgangerstunnel onder de provinciale weg (N 327). Bovenaan ga je rechts richting Leerdam.

Neem na 800 meter de eerste weg rechts. Hou op de splitsing links aan en vervolg je weg op de Nieuwe Steeg. Aan het einde van de weg sla je linksaf en op de volgende splitsing ga/sla je weer/wederom linksaf. Kijk je hier rechtdoor dan zie je Werk aan het Spoor.

In 1880 werd dit kleine fort aan de Diefdijk gebouwd om het achterland te beschermen. De spoorweg doorkruiste de Nieuwe Hollandse Waterlinie en zorgde daarmee voor een zwakke schakel in de verdedigingslinie. Het fort was bijna helemaal omgeven door een fortgracht, had bomvrije wachthuizen en drie kraanbruggen. Een van deze kraanbruggen is nog aanwezig én werkend!

Volg de weg, ga over het bruggetje en onder het viaduct door. Je wandelt hier langs het voormalige watergemaal De Oude Horn. Bovenop de dijk ga je rechtsaf.

In De Oude Horn, een voormalig watergemaal, loeien de ovenvuren waarin Bernard Heesen zijn kunstwerken creëert.

Van oorsprong was de Oude Horn een afwateringssluis om overtollig water uit de Linge af te voeren. In 1787 werd de sluis De Horn onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De Oude Hollandse Waterlinie kon met een laag water van circa 30 bij 50 centimeter het land voor een leger onbegaanbaar en voor schepen onbevaarbaar maken. Met de komst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 1815 werd de functie van de sluis overgenomen door de sluizen bij Fort bij Asperen.

Sinds 1982 is Bernard Heesen, de Hollandse meester van de glaskunst,

werkzaam in de Oude Horn. In eerste instantie assisteert hij zijn vader Willem Heesen in de Glasstudio. Sinds 1995 heeft Bernard de leiding over de glasblazerij. Hij heeft samengewerkt met kunstenaars en ontwerpers als Andries Copier, Maria Roosen en Tony Cragg.

Let op: de Oude Horn is niet toegankelijk voor bezoekers.

Op de splitsing ga je linksaf verder op de Horndijk richting Leerdam. Na 1,5 kilometer kom je weer terug in Leerdam.

Voordat je het centrum inloopt zie je links het kanon op de parkeerplaats staan. Ga met het trappetje naar beneden en pak de trap naar boven de Zuidwal op. Kijkend naar links zie je de oude houtloods. Hier is tegenwoordig de Glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum gevestigd. Loop door tot je weer de trap af gaat. Sla rechtsaf om terug te keren naar het centrum van Leerdam.

Tip

Heb je zin in een ommetje door Leerdam en wil je de stad beter leren kennen? Download de Leerdam Tour app en blaas de verborgen geschiedenis van Leerdam tot leven!



Uitblazen aan de route

1. Boomgaardcafé Linge Loods Paradijs. Hier proef je allerlei heerlijke streekproducten en ontspan je op het terras tussen de fruitbomen.
2. Taveerne, Fort bij Asperen (*momenteel gesloten*)
3. Kaatjes theetuin. Mariska serveert hier huisgemaakt lekkers in haar prachtige theetuin. De tuin is geopend van april t/m september.
4. Blaas uit op het terras aan de Linge bij de Houtloods. Hier zie je de glasblazers van het Nationaal Glasmuseum aan het werk en je kan genieten van een heerlijke koffie of lekkere lunch.